



ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΣΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΑ;

ΟΤΑΝ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Η βασική αίσθηση των δελφινών είναι η ακοή. Κάθε φορά που εκπέμπουν έναν ήχο μέσα στην ποινά, είτε για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους είτε για να σηματίσουν μέσω του ηχεντοποιητικού τους συστήματος εικόνα του περιβάλλοντός τους, η τροφή τους κλπ., απός ο γίχος αντανακλάται από

τα σκληρά τοιχώματα και επιστρέφει στα δελφίνια από πολλές μεριές ως επαναλαμβανόμενη και βασικοτάτη ηχώ. «Θα δεχόταν κανές από εμάς να τον κλείσουν σε ένα κλουβί, όσο ευρύχωρο και αν είναι αυτό, και να ζει όλη τη ζωή ως θέαμα, προκειμένου να είναι ασφαλής και να έχει εξαφανισμένη την τροφή του; Αυτό είναι ένα αιστό επιχείρημα που επικαλούνται συχνά οι ιδιοκτήτες των δελφιναρίων, υποστηρίζοντας ότι στο πέλαγος τα ζώα κινδυνεύουν από τους ψαροδέες», λέει ο κ. Αλέξανδρος Φραντζής, επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος». «Τα δελφίνια έχουν εξαιρετικά υψηλή ευφύαι, που οποια σε φυσικό περιβάλλον εκμεταλλεύονται για να παρίσουν τις αποφάσεις τους, να προσαρμόζονται τις κοινωνίες τους, να επιλέγουν τους συντρόφους και να συμπεριφέρονται ως ελεύθερα άντα. Στην αιχμαλωσία τα μετατρέπουμε σε τεχνήτη και υπάκουα pets. Τα παιδιά-θεατές αποκτούν μια

στρεβλή εικόνα του τι είναι ένα ζώο της άγριας πανίδας. Μαθαίνουν πώς ο άνθρωπος το μετατρέπει σε άρουρα πλάσμα και πειθήσιο όργανο του. Γιατί αυτά τα δελφίνια δεν μπορούν να έρουν την τροφή τους. Περιμένουν να τους τη δώσει κάποιος, εφόσον κάνουν αυτό που θα τους πει. Τα τραβούν τα πάνεινα μέρια να καταφέρουν να γίνουν ρομποτάκια, ώστε, όταν ο εκπαιδευτής τούς κλείνει το μάτι, εκείνα να σωρίζουν ή να χτυπούν παλαμάκια. Τους έχουν αφαιρέσει όλο τους την εαυτό και όλο το χαρακτήρα. Και γι' αυτό ένα ζώο που έχει υπάρξει στην αιχμαλωσία για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σχεδόν αδύνατα να επιβιώσει μόνο του στο θαλάσσιο περιβάλλον. Απαιτείται χρόνος, πόροι και εκπαιδεύση, σε συνδιασμό με την εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων, προκειμένου η επαφή μας μαζί τους να μην τους μεταδώσει ιούς, που θα μεταφερθούν σε άγριους πληθυμούς, προκαλώντας ακόμη και αποδεκαπιούς». *

